

Lisbeth Baks slægtssider

Peder Christensen Skov⁴⁰ og Zidse Kierstine Christensdatter⁴¹

Peder Christensen Skov⁴⁰ blev født 1809 i Birk, Gjellerup sogn som søn af Christen Nielsen Skov⁸⁰ og Anna Maria Madsdatter⁸¹.

Han blev viet 1. gang til **Zidse Kierstine Christensdatter⁴¹**, datter af Christen Madsen Ældre⁸⁰ og Ane Marie Knudsdatter⁸¹, den 28. november 1837 i Gjellerup kirke. Hun blev født 1810 i Søndervaas, Sunds sogn.

Zidse døde 9. marts 1843 og blev begravet i Gjellerup kirke. Peder blev derefter gift 2. gang 22. januar 1854 med Dorthe Marie Christensdatter. Hun døde 27. november 1857, derefter blev Peder gift 3. gang med Kirsten Poulsdatter 5. juni 1860 i Gjellerup kirke.

Peder døde 26. februar 1875 i Vasehusene og blev begravet i Gjellerup kirke.

Peder og Zidsels børn:	Jens Christian Skov ²⁰	Født 9. august 1838 i Skovby, Gjellerup sogn
	Ane Marie Pedersen	Født 21. september 1840 i Skovby, Gjellerup sogn
	Anna Kirstine Pedersen	Født 21. december 1842 i Skovby, Gjellerup sogn
Peder og Dorthe Maries børn:	Christen Pedersen	Født 28. maj 1854 i Vasehusene, Gjellerup sogn
	Sidse Kirstine Pedersen	Født 26. august 1856 i Vasehusene, Gjellerup sogn
	Ane Marie Pedersen	Født 7. november 1857 i Vasehusene, Gjellerup sogn
Peder og Kirstens barn:	Poul Pedersen Skou	Født 28. marts 1861 i Vasehusene, Gjellerup sogn



Peder blev født 1809 i Birk, Gjellerup sogn. Han blev døbt 29. oktober. Hvornår han er født vides ikke - det har præsten ikke indført i kirkebogen. Før 1812 måtte præsten selv bestemme, hvad han ville indføre i kirkebogen vedrørende de enkelte kirkelige handlinger, og det er meget ofte at fødselsdatoen ikke er indført.

Zidse er født 1810 i Søndervaas i Sunds sogn. I kirkebogen er anført, at hun er døbt 11. august, og at dåben er bekræftet 2. september. Zidse er således blevet hjemmedøbt og måske allerede den dag, hun blev født. Før 1771 skulle børn døbes allerede 8 dage efter fødslen, derefter lempedes reglerne, så barnet skulle døbes senest seks uger efter fødslen. Alligevel blev mange børn hjemmedøbt. Man frygtede, at de skulle dø, før de blev døbt, og de herefter ikke ville kunne blive begravet i indviet jord. Zidse levede dog, og hendes dåb blev som nævnt bekræftet i kirken 2. september. Hun blev båret af sin ældste storesøster Maren.

Både Peder og Zidse var ude at tjene, da de blev konfirmeret - Peder i Vildbjerg sogn og Zidse i Kragelund sogn. Ved folketællingen 1834 var de også ude at tjene.

De blev gift i 1837 i Gjellerup kirke. På dette tidspunkt var Peder blevet husmand i Busk. I 1838 boede de i Skovby og her får de i 1842 en datter Anna Kirstine. Året efter døde Zidse i marts måned. I kirkebogen var anført, at hun døde af et sår i læberne, som der var gået koldbrand i. De fik i alt 3 børn, hvoraf den ældste søn Jens Christian er min tip-oldefar.

Ved folketællingen 1845 boede Peder med sine 3 børn på 3, 5 og 7 år i Vasehusene i Gjellerup sogn. Han havde en ældre kvinde fra fattigvæsenet til hjælp som husholderske. I 1850 boede han alene med sin yngste

datter på 8 år. På dette tidspunkt var de to ældste allerede ude at tjene.

I 1854 blev Peder gift igen, denne gang med Dorthe Marie, der ligeledes boede i Vasehusene. Hun var 27 år. Allerede 3 måneder efter fik de deres første barn - sønnen Christen. Han døde dog allerede i 1856. De fik derefter datteren Sidsel Kirstine. Efter endnu en fødsel døde Dorthe Marie i barselsseng 1857, og datteren Ane Marie 3 måneder efter.

Ved folketællingen i 1860 var Peder igen alene med 3 børn, men denne gang var datteren Ane Kirstine så gammel, at hun fungerede som husholderske. Peder var nu blevet skorstensfejer. De boede stadig i et hus i Vasehusene og sammen med dem, boede en fraskilt kvinde og hendes datter.

Senere i 1860 blev Peder gift for 3. gang med Kirsten, der var 39 år gammel. De fik året efter en søn Poul, der døde i 1865 som 4 årig.

Allerede i 1866 døde også Kirsten. Peder var nu enkemand for 3. gang. Ved folketællingen 1875 boede han med sønnen Christen på 15 år og datteren Sidsel Kirstine på 13 år.

I 1875 døde Peder af lungebetændelse i en alder af 66 år som aftægtsmand i Vasehusene. Han havde på dette tidspunkt lagt 3 hustruer i graven samt 4 børn ud af 7.



Nogle af de steder, Peder boede i Gjellerup sogn, ses her på på dette udsnit af et kort fra 1859-60.

Illustrationer:

Kortet er udsnit fra et kort fra 1859-1860 udgivet af J. H. Mansa: **Kort over Nørrejylland. PL 7. 2.** omarbejdede og forbedrede udgave.