

Lisbeth Baks slægtssider

Peder Christian Mikkelsen Bak¹⁶ og Karen Jespersdatter¹⁷



Peder Christian Mikkelsen Bak¹⁶ blev født 13. maj 1821 på Bakgården, Sinding sogn, som søn af Mikkel Pedersen Westergaard³² og Karen Simonsdatter³³.

Han blev viet 19. april 1844 til **Karen Jespersdatter Skree¹⁷**, datter af Jesper Larsen³⁴ og Maren Christensdatter³⁵. Hun blev født 5. november 1822 på Skree, Sinding sogn.

Peder Christian døde 10. januar 1874 på Bakgården og blev begravet i Sinding kirke. Karen døde 28. januar 1900 på Bakgården.

Børn:	Karen Pedersen Bak	Født 17. marts 1845 på Bakgården, Sinding sogn
	Maren Pedersen Bak	Født 20. januar 1847 på Bakgården, Sinding sogn
	Mikkel Pedersen Bak⁸	Født 13. januar 1850 på Bakgården, Sinding sogn
	Birthe Kirstine Pedersen Bak	Født 1. marts 1852 på Bakgården, Sinding sogn
	Laura Pedersen Bak	Født 23. august 1854 på Bakgården, Sinding sogn
	Jesper Pedersen Bak	Født 6. april 1857 på Bakgården, Sinding sogn
	Christen Pedersen Bak	Født 16. november 1860 på Bakgården, Sinding sogn



Peder Christian blev født på Bakgården i 1821.

Han var hjemme på Bakgården ved alle folketællinger, så han har sandsynligvis ikke været ude at tjene. I 1843 døde hans mor, og året efter blev han gift med Karen. Dengang var det vigtigt, at der både var en kvinde og en mand ved driften af en gård, men det var ikke altid at man kunne gifte sig med en jævnaldrende, eller at man kunne gifte sig så unge som Peder og Karen var – de var henholdsvis 22 og 21 år.

Karen var født i 1822 på gården Skree, der ligger ikke langt fra Bakgården.



Bakgården og Skree ses på dette kort fra 1908

Ved folketællingen 1845 stod Peder Christian som: følgende søn for faderen, hvilket betyder, at han skal overtage gården, når faderen dør. Ved hans ældste datters fødsel i 1845, var han i kirkebogen benævnt gårdbestyrer. Faderen døde 19. januar 1847, og ved hans næstældste datters fødsel 20. januar 1847, var han benævnt gårdmand.

I årene 1845 til 1860 fik de 7 børn – 3 drenge og 4 piger.

Peder Christian var gårdmand på Bakgården i 27 år, indtil han døde tidligt i en alder af 52 år. Tre af børnene blev heller ikke gamle, de døde først i 30'erne.

Før Peder Christian døde, havde han i 1872 lavet en testamentarisk disposition, som bestemte, at Bakgården skulle gå i arv til hans ældste søn Mikkel, mod at Karen kunne opholde sig på gården på aftægt til sin død. Der var også åbnet mulighed for at Karen kunne have siddet i uskiftet bo, såfremt hun havde ønsket at beholde gården. Det ønskede hun dog ikke. De andre børn fik efter faderens død 600 kr. hver.

Karen levede i endnu 26 år. I den første tid efter Peder Christian's død opholdt hun sig på aftægt på Bakgården. Ved folketællingen 1890 boede hun på gården Boelstoft hos sønnen Christen, der var enkemand. Hun holdt hus for ham. Om hun blev boende der efter Christens anden vielse 1891, ved jeg ikke. Hun døde i år 1900 på Bakgården.

Illustrationer:

Kortet er et udsnit fra: **Danmarks amtskort i 26 blade i størrelse 1:200.000 samt 73 byplaner**. København, 1908